

Met het oog op morgen

Weet u het nog? Wat een mantelzorg is?
En waarom het **Mantelpunt** door de Bewonersvereniging in het leven is geroepen?



Vorige maand kondigden we de komst van de dorpscoördinator aan. Het is zo ver. U maakt kennis met Fleur Gaarhuis.

Hier ben ik dan... Via deze weg: aangenaam kennis te maken. Laat ik mijzelf eens voorstellen aan u/je. Ik ben Fleur Gaarhuis. Ruim een jaar woon ik nu samen met mijn man, Lex Gaarhuis, en twee kinderen, Mees (bijna 3 jaar) en Madelief (4 maanden), in Kerk-Avezaath en dat bevalt ons uitermate goed. Hiervoor woonden we vijf jaar in Hilversum, maar door de komst van Mees groeide de wens om buiten de Randstad te gaan wonen met meer rust en ruimte om ons heen. Deze lijken we nu gevonden te hebben hier. Wat een prachtig en fijn dorp!

Ik ben opgeleid als (kinder-)verpleegkundige, maar door de combinatie van het werk van Lex en de zorg voor de kinderen hebben we samen besloten dat ik meer thuis zou zijn. Helemaal niet werken is voor mij geen optie. Toen we een jaar geleden in het dorp kwamen wonen, had ik meteen het gevoel meer te willen betekenen voor het dorp dan alleen 'dorpsgenoot' zijn.

Allereerst zag ik de oproep in Het Avezaathse Nieuws voor een nieuw bestuur van het speeltuintje. Inmiddels ben ik daar voorzitter van en ben ik samen met twee andere dorpsgenoten druk bezig om weer nieuw leven te blazen in het speeltuintje. Maar toen.... Toen kwam er ook een oproep voor 'dorpscoördinator mantelzorg'. Het kon niet beter en mijn eerste gedachte was dan ook: "dat wil ik zijn". En zo geschiedde.

Ik help graag waar nodig is en verheug me erop om hopelijk vele dorpsgenoten beter te leren kennen. Niet alleen in de functie als dorpscoördinator maar ook als medemens en mededorpsgenoot. Het motto 'in Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor' is er één waar ik graag aan meewerk. Mensen verbinden, helpen waar nodig is, iemand het gevoel geven dat hij/zij er niet alleen voor staat... Ik ben er! Ik hoop u/je gauw te ontmoeten; op straat, op de markt, in het café, bij u thuis, in De Avezathen of elders. Tot gauw!

Fleur is het aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van Mantelzorg, maar ook als u niet terug kunt vallen op Mantelzorgers kunt u contact met haar zoeken. Zij zal nauw samenwerken met de vrijwilligers die het **Mantelpunt** coördineren.

Fleur Gaarhuis is te bereiken op 06- 25042478 of via de e-mail: kerkavezaath4012@gmail.com

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!